

Εθνική συνείδηση;
Ευχαριστώ δεν θα πάρω!

Ένας απ τους χειρότερους ρόλους του σχολείου είναι να αναπτύσσει εθνικές συνειδήσεις, χρησιμοποιώντας -εκτός των άλλων- τις εθνικές γιορτές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα του, ώστε να αναπτύξει τον πατριωτισμό και τον εθνικισμό, βασικά εργαλεία για τη διαιώνιση της κυριαρχίας κράτους και αφεντικών. Αυτές τις εθνικές συνειδήσεις, που γίνονται μαχαίρια και ρόπαλα σε χέρια κάποιων ηλιθίων εθνικοπατριωτών, σφαίρες στα όπλα των μπάτσων, νάρκες στα σύνορα, που γενικότερα εμπλουτίζουν το οπλοστάσιο της εξουσίας ενάντια στον κόσμο της ελευθερίας

Μία τέτοια εθνική επέτειος είναι και η 25η Μαρτίου, μια επέτειος που κάτω από το πέπλο της «εθνικής παλιγγενεσίας» προσπαθεί να κρύψει τις επιθέσεις των επαναστημένων στους προεστούς και στους παπάδες, την

καταδίκη της επανάστασης από το Πατριαρχείο, τον αγώνα των μη ελληνόφωνων ντόπιων, τις φυλακίσεις αγωνιστών στο Παλαμήδι και το Μπούρτζι, τα νταβατζηλίκια των ευρωπαϊκών δυνάμεων, τις προδομένες ελπίδες των εκμεταλλευόμενων.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του εθνικού στοιχήματος, μας εκπαιδεύουν απ τα γεννοφάσκια μας να αντιμετωπίζουμε την 25η Μαρτίου με περίσσια

περηφάνια για το τιμημένο μας έθνος, να μισούμε αιώνια και αδιαπραγμάτευτα τους κακούς και μοχθηρούς Τούρκους, να ψέλνουμε με περηφάνια και στόμφο τον εθνικό ύμνο, που κάτι τέτοιες μέρες παίζει στη διαπασών, και γεμάτοι δέος να χειροκροτούμε την παρέλαση ενός δολοφονικού μηχανισμού, που μας τον παρουσιάζουν ως τον «ηρωικό ελληνικό στρατό». Ναι, μιλάμε για τον ίδιο στρατό που συνέδραμε στην εισβολή και τη λεηλασία χωρών, όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ και το Κόσσοβο και τον ίδιο που περιμένει καθημερινά να σφάξει στον Έβρο ή να πνίξει στο Αιγαίο τους μετανάστες απ' τις χώρες στων οποίων την καταστροφή έχει συμβάλλει.

Απέναντι στον εθνικό τους ύμνο, απέναντι στη σημαία του κράτους τους, που πρωθούν το ρατσισμό, την εκμετάλλευση και την ανισότητα, εμείς είμαστε έτοιμοι/ες να προτάξουμε τον αγώνα για την ελευθερία, για έναν κόσμο χωρίς κράτη και πατρίδες, χωρίς τους φασίστες, τους μπάτσους και τα αφεντικά τους.

Κάτω οι στρατοί και οι παρελάσεις τους
Κάτω τα κράτη και οι σημαίες τους
Αντίσταση-Αυτοοργάνωση-Αλληλεγγύη

ΣΤΕΚΙ ΑΝΤΙΘΟΙΑ

Αριστοβούλου και Πιλάδου, Κάτω Πετράλωνα
stekiantipnoia.squat.gr

Τεύχος #0 - Μάρτιος 2010

KOPAINA

Έντυπη αντιεξουσιαστική παρέμβαση στα σχολεία του Κουκάκου, των Πετραλώνων και του Θοσείου

Ελλάδα



Τουρκία



