

Στον Καπιταλισμό... παράγονται συνεχώς προϊόντα που δεν προορίζονται να καλύψουν καμία πραγματική ανάγκη των ανθρώπων και της κοινωνίας. Για να προωθηθούν τα προϊόντα αυτά στην αγορά, να πουληθούν και να αποφέρουν τεράστια κέρδη στις επιχειρήσεις που τα παράγουν, πρέπει οπωσδήποτε να πειστούμε ότι τα χρειαζόμαστε, ότι η καθημερινότητα, οι σχέσεις μας και, τελικά, η ζωή μας η ίδια εξαρτάται από αυτά. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, λοιπόν, είναι συνυφασμένος με μια κουλτούρα διαρκούς κατανάλωσης, που γεμίζει τα ταμεία των αφεντικών. Όπως είναι φυσικό, αποτέλεσμα αυτής της κατανάλωσης χωρίς όριο είναι η παραγωγή τόνων σκουπιδιών, υπολειμμάτων δηλαδή των «αγαθών» που καταναλώνουμε καθημερινά. Στον Καπιταλισμό... είμαστε αναγκασμένες και αναγκασμένοι να στοιβαζόμαστε σε τερατοπόλεις, χωρίς καμία επαφή με τη φύση, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε εμείς για τους εαυτούς μας τα προβλήματα που προκύπτουν από τις καθημερινές μας ανάγκες. Ο τεράστιος όγκος των σκουπιδιών που παράγουμε στις πόλεις μεταφέρεται στην περιφέρειά τους, καταστρέφοντάς την και υποβαθμίζοντας ανεπανόρθωτα τη ζωή των κατοίκων της. Στην Ελλάδα λειτουργούν εκατοντάδες χωματερές, που μολύνουν τις περιοχές που τις «φιλοξενούν» και αναγκάζουν τους κατοίκους είτε να εγκαταλείψουν τον τόπο τους είτε να συμβιβαστούν με την εξαθλίωση. Στον Καπιταλισμό, όμως, κάθε καταστροφή, μεγάλη ή μικρή, είναι μια νέα ευκαιρία για κέρδος. Η διαχείριση των απορριμμάτων έχει αναδειχθεί σε τεράστια μπίζνα σ' ολόκληρο τον κόσμο, με εμπλεκόμενους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ή ακόμα και τη Μαφία (που στην Ιταλία έχει αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου το ζήτημα, θάβοντας ακόμη και τοξικά απόβλητα δίπλα σε κατοικημένες περιοχές). Στο ίδιο πνεύμα, το ελληνικό κράτος αποφάσισε τη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α. (Χάρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων), που δεν είναι άλλο από χωματερές, θαμμένες στο έδαφος. Φυσικά, η εγχώρια μαφία των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών αναλαμβάνει την κατασκευή αυτών των νέων χωματερών. Από τις 11 του Δεκέμβρη, οι κάτοικοι της Κερατέας αγωνίζονται ενάντια στην προσπάθεια κατασκευής ΧΥΤΑ στην περιοχή τους. Το κράτος απαντά με την εγκατάσταση στην περιοχή ενός ολόκληρου στρατού από ΜΑΤ, με καθημερινές επιθέσεις στους κατοίκους, με ρίψη πλαστικών σφαιρών και χρήση ειδικού οχήματος εκτόξευσης νερού. Όπως παλιότερα, στη Λευκίμη της Κέρκυρας, η εξουσία προτάσσει και πάλι την ωμή βία των κοπρόσκυλων της, για να αντιμετωπίσει τις αντιστάσεις της τοπικής κοινωνίας. Παρόλα αυτά, οι κάτοικοι της Κερατέας συνεχίζουν τον αγώνα τους και διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να παραδώσουν την περιοχή τους στα χέρια των εργολάβων.

Αλληλεγγύη στους κατοίκους της Κερατέας

Ενάντια στις Φύσες τη λεηλασία, αγώνας για τη Γη και την Ελευθερία.

2 Προβολές Animation στο Στέκι Αντίπνοια

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΦΛΕΒΑΡΗ : "Animal farm" του George Orwell στις 20:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΦΛΕΒΑΡΗ : "Η αντεπίθεση των ρακούν" στις 20:00

Το στέκι Αντίπνοια είναι ένας αντιεξουσιαστικός χώρος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αριστοβούλου και Πυλάδου στα Κάτω Πετράλωνα. Το έντυπο αυτό είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τους μαθητές των γειτονιών μας. Ένας άλλος είναι να περάσετε να τα πούμε και από κοντά κάθε Τετάρτη (7-9) και Σάββατο (6-9).

stekiantipnoia.squat.gr

ΚΟΠΑΪΝΑ

Έντυπη αντιεξουσιαστική παρέμβαση στα σχολεία του Κουκακίου, των Πετραλώνων και του Θησείου





Από τις 11-12 έως και σήμερα οι κάτοικοι της Κερατέας μάχονται ενάντια στο κράτος και τις δυνάμεις του, για να μην δημιουργηθεί ΧΥΤΑ, μία εστία μόλυνσης του περιβάλλοντος, στην περιοχή τους.