

Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε με διάφορες δυσνόητες έννοιες και βαρύγδουπες αναλύσεις σε συνδυασμό με ένα πλήθος από νούμερα και ποσοστά που προσπαθούν να περιγράψουν τη λέξη που ακούμε πιο συχνά από κάθε άλλη τα τελευταία χρόνια. Κρίση.

Η αλήθεια είναι ότι κρίση υπάρχει και είναι συνολική δηλαδή εκτός από οικονομική είναι και πολιτική και πολιτισμική. Όπως επίσης δεν είναι η πρώτη φορά που το καπιταλιστικό σύστημα βρίσκεται σε τέλμα.

Στην μικρή περίοδο ζωής του, έχει περάσει και άλλες ανάλογες κρίσεις τις οποίες κατάφερε να ξεπεράσει με το τίμημα να το πληρώνουν όχι οι διαχειριστές του αλλά οι λαοί.

Αλήθεια όμως τι σημαίνει κρίση για μας και πως την βιώνουμε; Στο όνομα αυτής της κρίσης όλοι εμείς που παράγουμε τον κοινωνικό πλούτο οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι φοιτητές, οι μαθητές καλούμαστε να πληρώσουμε τα σπασμένα. Μειώσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, επιβάρυνση ακόμα περισσότερο τον όρων εργασίας (κατάργηση συλλογικών συμβάσεων), επικείμενη κατάργηση του επιδόματος ανεργίας, αύξηση των εισιτηρίων, επιβολή εισιτηρίου στα νοσοκομεία, νέοι φόροι, αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ, πλήρης αποδόμηση του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας και της υγείας είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά που έχει η κρίση για μας.

Και εμείς τι κάνουμε, θα κάσουμε με σταυρωμένα τα χέρια; Απέναντι στην πρωτοφανή επίθεση των πολιτικών και οικονομικών αφεντικών που στοχεύει στην πλήρη υποτίμηση της ζωής μας πολλοί είναι αυτοί που αντιστέκονται. Οι συνεχείς απεργίες και διαδηλώσεις που σε πείσμα των από πάνω συνεχίζονται ακάθεκτα, τα μπλόκα και τα οδοφράγματα στην Κερατέα, οι αρνήσεις πληρωμών σε διόδια, νοσοκομεία και ΜΜΜ, οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής και οι καταλήψεις σχολείων, σχολών και δημοσίων κτηρίων αποδεικνύουν το ότι κάποιοι δεν σκύβουν το κεφάλι για να δεχτούν πιο εύκολα τις καρπαζιές. Ορθώνουν το ανάστημά τους απέναντι σε αυτούς που μας ξεζουμίζουν καθημερινά αρνούμενοι να αποτελέσουν το εξιλαστήριο θύμα στην κρίση τους.

Ας μετατρέψουμε την κρίση από μια ευκαιρία στις αδηφάγες ορέξεις των αφεντικών σε πεδίο μάχης!

Το στέκι Αντίπνοια είναι ένας αντιεξουσιαστικός χώρος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αριστοβούλου και Πυλάδου στα Κάτω Πετράλωνα. Το έντυπο αυτό είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τους μαθητές των γειτονιών μας. Ένας άλλος είναι να περάσετε να τα πούμε και από κοντά κάθε Τετάρτη (7-9) και Σάββατο (6-9).

ΚΟΠΑΪΝΑ

Έντυπη αντιεξουσιαστική παρέμβαση στα σχολεία του Κουκακίου, των Πετραλώνων και του Θησείου





ΤΕΛΟΣ..;

~

Ή ΜΗΤΩΣ
ΕΙΝΑΙ Η
ΑΡΧΗ;

