

Πριν λίγες ημέρες ξεκίνησε το εορταστικό ωράριο στα μαγαζιά. Ο δήμος αθηναίων φώτισε το δέντρο, οι εμπορικοί δρόμοι έβαλαν τα «γιορτινά» τους και όλα είναι έτοιμα για τις χριστουγεννιάτικες αγορές. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες κόβονται εκατομμύρια δέντρα σε όλο τον πλανήτη, οι πόλεις στολίζονται και οι δρόμοι αποστειρώνονται από κάθε παρείσακτο άστεγο-φτωχό-εξαθλιωμένο, στήνονται bazaar και διάφορα happening για να καλυφθεί η μιζέρια και η εξαθλίωση που επικρατεί και να παρουσιαστεί μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.

Φέτος όμως παντού κυριαρχεί η λέξη κρίση. Κρίση στην οικονομία-κρίση στο πολιτικό σύστημα-κρίση, κρίση, κρίση. Κρίση είναι και δεν θα περάσει, θα περάσει από πάνω μας. Η κατακόρυφη μείωση των μισθών, το κόψιμο των δώρων και των συντάξεων, η αντίστοιχη αύξηση της ανεργίας, οι όλο και περισσότεροι άστεγοι, οι μπάτσοι σε κάθε γωνία, οι νεκροί από νάρκες στα σύνορα και από το κρύο και την ασιτία στις πόλεις, το όλοι εναντίον όλων, η εντεινόμενη λεηλασία των ζώων μας δεν μας επιτρέπουν να βιώσουμε το «christmas spirit», ενώ ταυτόχρονα την χριστουγεννιάτικη εικόνα συνδέτουν ένα καπιταλιστικό σύστημα που μπροστά στην μεγαλύτερη κρίση του αν δεν κάνουμε κάτι θα φάει εμάς αντί για γαλοπούλα.

Κι επειδή ο καινούργιος χρόνος προβλέπεται δυσκολότερος, από τον προηγούμενο, ας μην μείνουμε απλώς στις ευχές. Ας μετατρέψουμε την οργή μας και τη θλίψη μας σε δημιουργία, ας σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον ισότιμα και ας τολμήσουμε να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας μέσα από αδιαμεσολάβητες, αυτοοργανωμένες και αντιεραρχικές διαδικασίες. Ας εξεγερθούμε όπως το Δεκέμβρη του 2008, ας στήσουμε το δικό μας «φωτισμένο» δέντρο, τη δική μας γιορτή στους δρόμους με καταλήψεις, συγκρούσεις, απεργίες, απαλλοτριώσεις, συλλογικές κουζίνες και κάθε χειρονομία αντίστασης και αλληλεγγύης ενάντια στον ολοκληρωτισμό που μας επιβάλλουν κράτος και αφεντικά με τις υποδείξεις της τρόικας.

Ας τολμήσουμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα.

Καμία ανοχή καμία συναίνεση όλοι στους φωτισμένους δρόμους των οδοφραγμάτων!

Το στέκι Αντίπνοια είναι ένας αντιεξουσιαστικός χώρος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αριστοβούλου και Πυλάδου στα Κάτω Πετράλωνα. Το έντυπο αυτό είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τους μαθητές των γειτονιών μας. Ένας άλλος είναι να περάσετε να τα πούμε και από κοντά κάθε Τετάρτη (7-9) και Σάββατο (6-9).

ΚΟΠΑΪΝΑ

Έντυπη αντιεξουσιαστική παρέμβαση στα σχολεία του Κουκακίου, των Πετραλώνων και του Θησείου





Και μένα που δουλεύει; Του χρωστάνε 5 μισθούς και αν τους πάρει και ποτέ..

Αχ, θυμάστε τι ωραία που ήταν παλιά στις γιορτές; Οι καλύτερες διακοπές..



Νομίζω πως οι γιορτές του 2007 ήταν οι καλύτερες. Τότε που είχε πάρει ο πατέρας μου το δάνειο.. Πέρασαμε αξέχαστα στην αράχωβα! Χιόνια, δώρα, τζάκι.. Σούπερ ήταν!



Μπά... Μήπως το 2006 ήταν καλύτερα; Τότε που είχαν παίξει τα bonus στους μισθούς και πήρα δώρο την ποδηλατάρα! Συν το playstation στα καπάκια στη γιορτή μου! Έβρεχε δώρα.. Αχχ...



Και 'γω ρε παιδιά, δεν ξέρω ποιες διακοπές να πρωτο θυμηθώ.. Νομίζω το 2006 που πήγαμε ταξίδι στο Παρίσι ήταν οι καλύτερες! Ή μάλλον όχι, όχι... το 2007 τότε που... Χμ,,,, Τελικά... Ξέρετε τι....;



HAPPY NEW FEAR AND A HAPPY NEW CRISIS!

Τώρα που το ξανασκέφτομαι.. Μάλλον η καλύτερη φάση ήταν τα χριστούγεννα του 2008, τότε στην εξέγερση που κάηκε το δέντρο στη πλατεία!