

«Αν οι εκλογές άλλαζαν τον κόσμο θα ήταν παράνομες.»

Μας λένε ότι έχουμε δημοκρατία, ελευθερία λόγου και έκφρασης, ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να συμμετέχει στην εκλογή των κυβερνώντων και ότι όλοι μας έχουμε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι (είτε είναι κάποιος πλούσιος ή φτωχός, άνδρας ή γυναίκα, Έλληνας ή μετανάστης). Προσπαθούν να μας πείσουν ότι έχουμε το καλύτερο πολίτευμα και ότι οι κυβερνήσεις που εκλέγονται υπακούουν στη Θέληση του λαού και η εξουσία εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων.

Δε μας λένε ότι οι οικονομικές ελίτ που κυβερνάνε τον κόσμο, μέσω του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος που ονομάζεται καπιταλισμός, εφαρμόζουν διάφορες μεθόδους για να κοροϊδεύουν και να υποτάσσουν τους λαούς, ώστε να διαιωνίζουν την εξουσία τους, να κλέβουν τον πλούτο του πλανήτη και τον καρπό της εργασίας του ανθρώπου. Τρομοκρατούν και καταστέλλουν όσους αγωνίζονται εναντίον τους, χρησιμοποιώντας τους κάθε λογής μπάτσους και στρατούς. Δηλητηριάζουν τους λαούς με ιδεολογίες όπως ο φασισμός και ο εθνικισμός, για να διχάσουν τους καταπιεσμένους και να στρέψουν τον ένα εναντίον του άλλου (π.χ. Έλληνες εναντίον μεταναστών).

Στην εποχή των μνημονίων, οι εκλογές δεν είναι τίποτα άλλο από την προσπάθεια του συστήματος να μας αποπροσανατολίσει για να αποτρέψει πιθανές εξεγέρσεις του λαού, να μας κατευνάσει και να κερδίσει πάλι την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, να μας πείσει ότι ο μόνος δρόμος είναι αυτός που οι ίδιοι έχουν ορίσει,

να αποφασίζουν αυτοί για εμάς.

Ενάντια στα παραπάνω και σε αντίθεση με τη λογική της αντιπροσώπευσης προτείνουμε να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, την ενεργητική συμμετοχή στα κοινά. Προτάσσουμε την ισότιμη, χωρίς ιεραρχίες, αρχηγούς και προέδρους, συμμετοχή των μαθητών και των φοιτητών σε μαθητικές και φοιτητικές συνελεύσεις αντίστοιχα, των εργαζόμενων σε συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς και στα πρωτοβάθμια σωματεία, όλων μας στις λαϊκές συνελεύσεις των γειτονιών μας. Παλεύουμε για την ανατροπή του καπιταλισμού και τις οποιασδήποτε εξουσιαστικής σχέσης και το χτίσιμο ενός νέου κόσμου ισότητας και ελευθερίας.

Αποχή από την εκλογική διαδικασία-αυταπάτη!

Το στέκι Αντίποντα είναι ένας αντιεξουσιαστικός χώρος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αριστοβούλου και Πυλάδου στα Κάτω Πετράλωνα. Το έντυπο αυτό είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τους μαθητές των γειτονιών μας. Ένας άλλος είναι να περάσετε να τα πούμε και από κοντά κάθε Τετάρτη (7-9) και Σάββατο (6-9).



Η Κοπάνα παρουσιάζει το νέο υπερθέαμα της χρονιάς...

ΕΚΠΟΓΕΣ 2012!!!



ΟΥΓΚ...
ΑΙΜΑ
ΟΥΓΚ...
ΤΣΕΚΟΥΡΙ



Για το
σοσιαλιστικό δρόμο...!
αλλα επειδή
είναι μακρύς..
που να
τρέχουμε!
Ψηφίσε μας!



είμαστε μέσα στο σύστημα,
αλλα είμαστε ενάντια στο σύστημα!
Θέλουμε να μπούμε πιο βαθειά στο σύστημα
για να το ρίξουμε,...
αλλα αφού είμαστε μέσα στο σύστημα
γιατί να το ρίξουμε; ε;



ΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟΥ ΤΗ ΚΑΛΠΗ...

ΠΑΡΤΗ ΚΑΛΠΗ ΚΑΙ ΦΥΓΕ!

