

ΚΟΠΑΪΝΑ

Έντυπη αντιεξουσιαστική παρέμβαση στα σχολεία του Κουκακίου, των Πετραλώνων και του Θησείου









Όχι ρε
μαλάκα μου,..
τι βλέπω..!!
Τι ληγμένα
μας ψεκάζουνε
οι σκατόμπασσοι
στις πορείες;



Την επόμενη μέρα, το πρωί..

Προς
το σχολείο..



Άρχισε να τρέχεις
μαλακισμένο.. Εδώ
είναι Ελλάδα! Θα
σε σκίσω.. Γκρρρ!



Χα, χα, χα!
Τώρα θα δείς
τι θα... θείς

Τι
μαλακίες είναι
αυτές που λες
ρε στόκε;!;



Φασιστικές Μαλακίες.. ΤΕΛΟΣ!

Κάποια παραμύθια δεν είναι για παιδιά.

"Κάποτε εμφανίστηκε ένα τέρας που το έλεγαν Καπιταλισμό. Όσο πιο πολύ το τάζαν οι παρατρεχάμενοί του τόσο περισσότερο πεινούσε. Τρεφόταν με ο,τι οι άλλοι παρήγαγαν και δεν τους έδινε παρά ελάχιστα, ίσα για να μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν και να έχει αυτό να φάει.

Στον δρόμο του συνάντησε ανθρώπους που του αντιστάθηκαν. Εξεγερμένοι και επαναστατημένοι εργάτες και εργάτριες, αγρότισσες και αγρότες και όλων των ειδών καταπιεσμένοι άνθρωποι που έβλεπαν τις ζωές τους και τη φύση να λεηλατείται. Με δύσκολους αγώνες κέρδισαν κάποια πράγματα παραπάνω αλλά δεν είχαν νικήσει ακόμα το τέρας, γιατί είχε πολλούς τρόπους να επιβιώνει.

Ένας απο αυτούς ήταν να σπέρνει διαχωρισμούς ανάμεσα στους καταπιεσμένους. Έτσι ονόμασε κάποιους πιο άξιους, πιο καθαρούς, πιο υγιείς, ανώτερους. Δίπλα του είχε κι άλλο ένα τέρας, που φαινόταν εξωτερικά να μην του μοιάζει καθόλου αλλά ήταν παιδί του και είχαν κοινούς σκοπούς και στόχους.


Το τέρας του Φασισμού.

Αυτό ανέλαβε να τρομοκρατήσει μαζί με τους στρατιώτες του Καπιταλισμού τους εξαθλιωμένους, να τους υποτάξει και να τους στρέψει εναντίον άλλων εξαθλιωμένων. Άρχισε να κυνηγά, να χτυπά και να σκοτώνει τους πιο αδύναμους λέγοντας πως αυτοί είναι η αιτία της φτώχειας των άλλων. Και υπήρχαν άνθρωποι που πίστεψαν αυτό το ψέμα και άλλοι που τους βόλευε και όλοι αυτοί έγιναν κτήνη."

**Στο παραμύθι θα τα έβαζες με τους αδύναμους
ή όλοι μαζί θα σκοτώνατε τα Τέρατα;**

Να επαναπροσδιορίσουμε το πώς θέλουμε να ζούμε και να οργανώσουμε τη ζωή μας όπως την ονειρευόμαστε. Γιατί ζωή είναι να αντιστέκεσαι, να αγωνίζεσαι ενάντια στην καταπίεση, ζωή είναι να οργανώνεις την κοπάνα σου..

**Να τσακίσουμε όλα τα Τέρατα..
Να τσακίσουμε τους φασίστες!**



Το στέκι Αντίπνοια είναι ένας αντιεξουσιαστικός χώρος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αριστοβούλου και Πυλάδου στα Κάτω Πετράλωνα. Το έντυπο αυτό είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τους μαθητές των γειτωνιών μας. Ένας άλλος είναι να περάσετε να τα πούμε απο κοντά, κάθε Τετάρτη (7-9) και Σάββατο (6-9).