



Η κατάληψη του σχολείου αποτελεί την πιο διαδεδομένη και πιο ουσιαστική μορφή αγώνα που μπορούν να εφαρμόσουν οι μαθητές, για να επικονιωνήσουν τα προβλήματα τους και για να αγωνιστούν ενάντια σε ότι τους καταπέζει. Άλλοτε πιο "χαβαλετζίδικα" και άλλοτε πιο "πολιτικοποιημένα" η κατάληψη ενός σχολείου είναι εκείνη

η περίοδος που αυτό σταματάει όλες του τις λειτουργίες και για όσο καιρό διαρκεί σταματάει να είναι ένας χώρος εξαναγκασμού,

βαρεμάρας και υποταγής σε εξουσιολάγγους καθηγητές και διευθυντές και μετατρέπεται σε ένα απελευθερωμένο έδαφος, από τους μαθητές για τους μαθητές.

Οι λόγοι για να κάνεις κατάληψη είναι παραπάνω από αρκετοί. Πέρα όμως από τα πάντα υπαρκτά προβλήματα κτιριακών και υλικών υποδομών και ελλείψεων καθηγητών η ίδια η καθημερινότητα του σχολείου αποτελεί τον πιο σημαντικό λόγο για να του βάλεις λουκέτο. Η δυνατότητα να αράξεις με τους φίλους σου χωρίς να σε πιέζει το ασφυκτικό 10λεπτο διάλειμμα, η ευκαιρία να μιλήσεις για όλα αυτά που σε ενοχλούν με το σχολείο χωρίς να ακροβατείς μεταξύ μαθήματος και φροντιστρίου. Η κατάληψη του σχολείο δεν είναι μόνο μέσο αγώνα αλλά και ανάγκη για έναν μαθητή που διέπει τον τόσο πολύτιμο χρόνο του να σπαταλείται σε ένα σύστημα που τον προετοιμάζει να γίνει ένα ακόμα γρανάζι του. Είναι εκείνη η ανάγκη για να ζήσεις τις αιθουσές και τους διαδρόμους του σχολείο χωρίς την μιζέρια του Έωρου.

Είναι ο κλεμμένος σου χρόνος και χώρος που πάρνεις πισω!

Από πάντα, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τώρα, οι σχολικές καταλήψεις έμπαιναν και συνεχίζουν να μπαίνουν στο στόχαστρο των κατασταλτικών μηχανισμών είτε αυτοί είναι άμεσα κρατικοί (μπάτσοι, εισαγγελείς) είτε παρακρατικοί (φασίστες). Όλος αυτός ο συρφετός συνοδεύεται από τις προσπάθειες διευθυντών, αγανακτισμένων γονέων και καθηγητών οι οποίοι ανέκαθεν προσπαθούσαν με κύχια και με δόντια να μην επιτρέψουν σποιαδήποτε κίνηση που εμποδίζει την κανονική λειτουργία του σχολείου. Μόνο φέτος, αστυνομικοί έχουν εισβάλλει σε υπό κατάληψη σχολεία στην Σάμο, την Λαμία την Νίκαια και τον Χολαργό "παιζόντας ξύλο" με τους μαθητές αλλά κάνοντας και συλλήψεις. Είναι πλέον πιο επιτακτικό από ποτέ κάθε απόφαση για κατάληψη να αντιμετωπίζεται με επιπλέον σοβαρότητα, αλλά και να αγκαλιάζεται από το σύνολο των μαθητών, η αλληλεγγύη έτσι και αλλιώς αποτελεί το πιο δυνατό μας όπλο!

Κατάληψη παντού! Κατάληψη για πάντα!

Κατάληψη για όλους τους λόγους του κόσμου!

To στέκι Antípnoia είναι ένας αντιεξουσιαστικός χώρος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αριστοβούλου και Πιλάρου στα Κάτω Πετράλωνα. Το έντυπο αυτοί είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τους μαθητές των γειτονιών μας. Ένας όλος είναι να περάσετε να τα πάρετε από κοντά, κάθε Τετάρτη (7-9) και Σάββατο (6-9).
stekiantipnoia.squat.gr ... και στο Facebook: Κοπάνα

KOPANA

Έντυπη αντιεξουσιαστική πορέμφωση στα σχολεία του Κουκοκού, των Πετραλώνων και του Θοσεύου

