

# ΚΟΠΑΝΑ



Έντυπη αντιεξουσιαστική παρέμβαση στα σχολεία του Κουκάκιου, των Πετραλώνων και του Θησείου







"Άκου. Το ότι γεννήθηκα στο Πακιστάν ήταν τυχαίο.  
Είχε πόλεμο, έπεφταν βόμβες και οι σφαίρες σφύριζαν γύρω μου,  
μα εγώ επέζησα και αυτό ήταν τύχη. Όμως άκου, εκατοντάδες  
άλλοι δεν τα κατάφεραν και αυτό ήταν ατυχία. Είπα θα φύγω.  
Μετά από ένα μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι έφτασα εδώ,  
ήμουν τυχερός. Όμως άκου, δεν ξεκίνησα μόνος μου από εκεί,  
αλλά μόνος έφτασα και αυτό ήταν ατυχία.

Αυτός ήταν ο κόσμος που ονειρεύτηκα; Γιατί χάθηκαν τόσοι  
στην διαδρομή; Μα εγώ επέζησα ...τύχη, ήμουν τυχερός.

Δούλευα και γύρω μου πολλοί σαν κι εμένα, μετανάστες και  
ντόπιοι που προσπαθούσαν να επιβιώσουν σε δύσκολες συνθήκες.  
Όλοι εκμεταλλευόμενοι και όλοι μα όλοι θύματα της επίθεσης  
των κυρίαρχων, αυτών που θέλουν σκλάβους να τους  
διαφεντεύουν οι αφέντες.

Άκου, εκείνο το βράδυ στις 17 Ιανουαρίου πήγαινα για δουλειά,  
όπως τόσα και τόσα βράδια, περνώντας δρόμους και στενά.

Ξάφνου μπροστά μου αυτοί οι δύο. Άκου, είδα το μαχαίρι  
να βγαίνει, άκου, ήρθε η στιγμή που δεν φάνηκα τυχερός μετά  
από όλα όσα είχα ζήσει, με σκότωσαν, ήμουν 26 χρονών, μα πάνω  
από όλα άκου, ήταν ΤΥΧΑΙΟ που σκότωσαν εμένα αλλά καθόλου  
τυχαίο που δολοφόνησαν ένα μετανάστη.

Το κίνητρο ήταν ρατσιστικό. Ο Χρήστος Στεργιόπουλος και  
ο Διονύσης Λιακόπουλος είναι φασίστες. Ήταν ΕΠΤΙΛΟΓΗ τους  
να με σκοτώσουν γιατί ήμουν μετανάστης και έδρασαν, όπως όλοι  
οι φασίστες, ως τσιράκια του κράτους και των αφεντικών  
που επιτίθενται ενάντια στους καταπιεσμένους και ενάντια  
σε όλους εμάς. Κι αν λες δεν σου μοιάζω, σου μοιάζω.  
Στον κόσμο των αφεντικών είμαστε όλοι ξένοι."

Ένας ακόμα δολοφονημένος μετανάστης

Να μην αφήσουμε στην τύχη τις ζωές και την αξιοπρέπειά μας.

Να οργανωθούμε ντόπιοι και μετανάστες στα σχολεία,  
στα πανεπιστήμια, στις γειτονιές, στους δρόμους,  
στους χώρους εργασίας, απέναντι στην κατ' επιλογή  
επίθεση των κυρίαρχων εναντίων μας.



To στέκει Αντίπονα είναι ένας αντιεξουσιαστικός χώρος που βρίσκεται  
στη συμβολή των οδών Αριστοβούλου και Πυλάδου στα Κάτω Πετράλωνα. Το έντυπο  
αυτού είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τους μαθητές των γειτωνιών μας. Ένας άλλος  
είναι να περάσετε να τα πούμε από κοντά, κάθε Τετάρτη (7-9) και Σάββατο (6-9).  
stekiantipnoia.squat.gr ... και στο Facebook: Κοπάνα